

EEN PITTIG WEEKBLAD



POP

IN DIT NUMMER:

ALLES OVER HELICOPTERS



Nr. 11 13 maart 1965

35 ct. p.w. losse nrs.

45 ct. België 7 fr.

HALLO, beste vrienden!

DRIE pagina's hebben wij er deze week voor uitgetrokken om jullie enig idee te geven van de grote verscheidenheid en het grote belang van helikopters. Die verscheidenheid zie je al meteen als je de pagina's 15, 16 en 17 opslaat: naast elkaar staan daar de piepkleine Dornier, die met zijn wickjes één man omhoog kan tillen, en een

geweldig grote Russische helikopter, die dan wel geen bergen, maar in ieder geval huizen kan verzetten. Van het belang van de helikopter zijn wij allemaal diep doordrongen tijdens de watersnoodramp in februari 1953, toen meer dan duizend landgenoten hun leven dankten aan de wentelwiek. De helikopter is altijd een beetje in de hoek gedrukt.



VOOR PIETERE **PEP** PUZZELAARS

VANG DE SPRINGLETTERS

Deze vreemde verzameling vonden wij aan de rand van het IJsselmeer. Wil jij nu eens proberen uit mens, dieren en dingen af te leiden wat er in die flessen zit? We gaan eerst even samen de plaat bekijken, daarna ga je door met het oplossen van de puzzel. Naast het cijfer 1 vind je op de linkerfles een rood vakje en op de rechterfles een blauw vakje. Op de tekening vind je een rood vakje en een blauw vakje met het cijfer 1 terug. Je moet nu de namen zoeken van het ding en het dier die je daar ziet. Elk woord heeft drie letters. Twee ervan zijn in elk woord hetzelfde maar de derde letter verspringt. Die verspringende letter moet je nu invullen in de vakjes naast de flessen: links de letter van het ding met het rode vakje, rechts de letter van het dier met het blauwe vakje. Als je bijvoorbeeld had gevonden LAT en KAT, moest je de L en de K naast de flessen in-

vullen. Maar dat het geen lat en geen kat zijn, zie je wel. Nu ga je door met de woorden en letters die horen bij de cijfers 2, 3 en 4. Als je dat goed doet, komen de namen van boven naar beneden in de vakjes op de flessen te staan. Schrijf die twee namen op een briefkaart en stuur deze vóór 18 maart naar Redactie Pep, Postbus 1444, A'dam. Schrijf in de linkerbovenhoek aan de ADRES-ZIJDE van de briefkaart: Pep-prijsvraag nr. 11.



PRIJZEN: eerste prijs: een prachtige platenspeler in kunstleren koffer; tien tweede prijzen: een badmintonspel; tien derde prijzen: een fraaie vierkleurenballpoint.

Het is geen echt vliegtuig, hij kan niet zo geweldig hard gaan en hij ziet er eerder lachwekkend dan mooi uit. Maar hij verdient zijn plaats in de vliegwereld ten volle! Daarom hebben wij hem deze keer 'ns flink in het zonnetje gezet. Toeren op de maan, het klinkt als iets dat je op een kermis kunt doen, voor een kwartje. Toch zal dit over enkele jaren anders zijn. Goed, het is dan nog steeds niet de gewoonste zaak van de wereld (of zouden we „de gewoonste zaak van de maan” moeten zeggen?), maar ongetwijfeld gaat het gebeuren. Heel officiële instellingen, zoals de NASA, het Amerikaanse bureau voor ruimteonderzoek, houden zich er al mee bezig, geven zelfs opdrachten voor het ontwerpen van toestellen waarmee je inderdaad over de maan zou kunnen toeren. Méér hierover kun je vinden op de pagina's 22 en 23, waar Sjoerd van der Werf je meeneemt, hoog boven de begane grond, hoog de ruimte in!

De oplossing van prijsvraag nr. 9: Het meisje met het nummer 5 is Greetje.

DE WINNAARS VAN PRIJSVRAAG Nr. 4 ZIJN:

1e prijs: Caroline Holleman, Meidoornpl. 37, Haarlem. **2e prijs:** Kinderen Wisse, Oosterbeek; Piet de Vries, Andijk; Olga Huybers, Ulf; Jos Cober, Thorn; Alie Bijstra, Winsum; Jan v. Haneghem, Breskens; Silvia As, Rotterdam-6; Antoon v. Bergen, Helvoirt; Antje Blink, Onderdendam; E. Timmer, Losdorp.

FLIPPIE FLINK



HET GEHEIM

van DAN COOPER

Dan Cooper is met de „Verkenner“, een geheim vliegtuig, boven de Grote Oceaan neergeschoten. Een reusachtige haai komt op hem af....



De blauwe haai volgt het spoor van het bloed dat uit Dans been stroomt. Het dier is al gauw in de buurt van de gewonde....



De trouwe poedel, die Dan in de richting van het strand sleept, heeft de vin van de haai al gezien!



Hij weet dat zijn meester in gevaar is, laat hem los en zwemt dapper op de reusachtige haai af....



Maar het monster heeft geen belangstelling voor de hond. Het duikt en zwemt om Schavuit heen....



Opnieuw komt de haai in de buurt van Dan. Nog steeds probeert de dappere poedel het dier op een afstand te houden. Hij zwemt naar de haai toe en tracht hem weg te lokken....



Intussen is Dan weer tot bewustzijn gekomen. Hij ziet de dreigende zwarte driehoek aan de oppervlakte verschijnen....



Hij gooit zijn zwemvest af, duikt en zwemt naar de haai toe. Dan zwaait hij met zijn armen en geeft het dier een klap op de neus. De haai wordt hierdoor verrast en maakt een halve draai....



Het dier keert Dan de rug toe, overblijft door deze onverwachte aanval....

Hij zal terugkomen en tenslotte toch winnen! Ik geloof dat mijn been gewond is. Het bloed trekt de haai natuurlijk aan... en ik heb niet eens een wapen bij me om me te verdedigen...





het gevaarlijkste
roofdier van de zee
heeft zich hersteld en
nuemt op Dan af...



Lieve help!
Had ik nu toch
maar een wapen!



Maar wacht
'ns! Dat ik
daar nu pas
aan denk!



Flug het blokje
„Shark Chaser” (1)
in het water!



Uit de zak van zijn overall haalt Dan
een blokje tevoorschijn en laat dat in
het water oplossen...



Verrast draait de
haai zich om en
zwemt meteen weg.



Hij is weg, en deze keer voor-
goed. Van dat blokje „Shark
Chaser” heeft hij niet terug!
Het is maar goed
dat Williams
het me gegeven
heeft, voordat
we in Woomera
zijn opgestegen.



De „Shark Chaser” is
een blokje, samen-
gesteld uit koper-
acetaat, aniline en
chloorzuur. Zeelui
die veel in „haai-
of roofvisrijke” wa-
teren komen, dragen
steeds zoiets
bij zich.



Hartelijk dank, Schavuit! Toen ik
jou bezig zag, wist ik dat jij het
bent geweest die me voor de eerste
aanvallen van de haai hebt be-
schermde. Als we weer
thuis zijn, krijg je het
grootste been dat we
kunnen vinden!



Maar als we ooit thuis willen komen,
mogen we hier geen moment langer
blijven. Ik geloof niet dat zeewater
geschikt is voor dergelijke wonden.



Waar is die helikopter
eigenlijk gebleven? Ik zie
hem niet meer boven de
bomen. Hij is misschien ge-
land. Maar waar zijn de
kerels die ik op het eiland
heb gezien?



Ik heb geen keuze! Als ik
in het water blijf, eten de
haaien me op, dus moet ik
wel naar het strand. Ik hoop
dat ik ongemerkt dichterbij
kan komen.

**DAAR STAAT IEMAND!
ALS HIJ ME ZIET...**

Natuurlijk gelooft Dan niet dat zijn vader de bende heeft



Iemand van de bende die komt kijken of ik werkelijk naar de haaien ben?



Nee, hij draagt 'n pet. En niemand van die kerels had een pet op. Ja natuurlijk, het is.... het is....



**WILLIAMS!
HIJ IS HET!
GELUKKIG!**



Ik geloof dat hier dat geluid van die ontploffing vandaan kwam, toch zie ik nergens wrakstukken of zo...



En op zee? Nee, ook niets te zien. Hé...!



Een zwemmer, nee, twee... tenminste, ik zie twee hoofden!

Halloo, Williams!

**VERDRAAID.
DAT IS DAN!
HOE KAN DAT
NU?**



DAN!? Hoe kom jij in de zee verzeild? Waar kom je vandaan? En wat zie je er bleek uit!

Ik mag van geluk spreken, dat ik hier heelhuids ben uitgekomen! Het is haast ongelofelijk wat ik heb beleefd!



Lieve help! Daar ben je inderdaad mooi aan ontsnapt... Maar het prototype ligt nu dus op de bodem van de zee? En de „Verkenner” stond dus eerst op het eilandje, terwijl wij ervan overtuigd waren dat hij met de „Beverly” was ontploft?

Zo is het, Williams. Zo is het!



Maar ik kan me eenvoudig niet indenken dat professor Cooper zijn diep-geheime toestel hier achter zou laten... Ik begrijp er werkelijk niets van! Wáárom liet hij het prototype hier en dan nog onbewaakt ook?



Schijnbaar zonder reden, tenzij er iets aan het toestel gehaperd heeft. Maar je hebt er zelf mee gevlogen... Het is allemaal erg vreemd.

Je zou haast denken dat vader de „Verkenner” op het eiland liet staan om die bende de gelegenheid te geven het hier weg te halen, nietwaar?



**WANT DIE BENDE
WIST PRECIES WAAR 'T
PROTOTYPE VER-
BORGEN WAS!**

eholpen. Maar hoe wist men dan alles over het prototype?

Ivanhoe



FRONT DE BOEUF HEEFT ROWENA ONTVOERD TENEINDE DE AAN HEER CEDRIC TOEKOMENDE PACHTGELDEN OP TE EISEN. DIT LEIDT TOT EEN DUEL TUSSEN IVANHOE EN MAURICE DE BRACY. IVANHOE SPAART ZIJN LEVEN DOCH EIST DE VRIJLATING VAN ROWENA. FRONT DE BOEUF ZET HEM VOOR LEUGENAAR. GURTH HEEFT TIJDENS HET DUEL DE KAMER VAN ROWENA ONTDEKT. ZIJ VERLATEN HET SLOT VAN FRONT DE BOEUF, EN...





SLUIT DE DEUR, GURTH. DIE TWEE ZULLEN VOORLOPIG GEEN ALARM SLAAN. KOM MEE!



EVEN LATER... IK ZAL DE ANDERE POORTWACHTER ONSCHADELIJK MAKEN OM U EN ROWENA VRIJE AFTOCHT TE GEVEN!

STERKTE, GURTH. IK HOOP JE STRAKS WEER TE ZIEN. MET ROWENA...



EN TERWIJL IVANHOE ZICH BEHOEDZAAM NAAR DE TORENKAMER BEGEEFT...



...NADERT GURTH VOORZICHTIG DE POORTWACHTER, VERDACHT OP ELK GEVAAR...



MET EEN WELGEMIKTE SLAG SCHAKELT IVANHOE ZIJN TEGENSTANDER UIT...



...EN EVEN LATER HEEFT HIJ DE GANG BEREIKT, WAAR ROWENA'S KAMER OP UITKOMT.

GA HEEN!

EEN... G-GEEST... EEN SP..POOK! HELP!



IK GA AL! DOE MIJ NIETS! GENADE!



HELP! HELP! EEN GEEST! EEN BOZE GEEST!



ZO, HET SPOOK IVANHOE HEEFT ZIJN ROL GOED GESPEELD, MAAR NU KOMT HET BELANGRIJKSTE...

WOORD VERVOLGD

OVER DE SCHREEF

BOB SPAAK OP ZIJN SPORTPRAATSTOEL

Op onze voetbalvelden gebeuren soms vervelende dingen. O nee, niet alleen tussen de betaalde jongens onderling, maar ook bij de amateurs. Een enkele maal, bijv. als er nagetrapt wordt, kan de scheidsrechter de ernstige overtreding constateren, maar de goede man is zelden ter plaatse wanneer sommige „heren“ hun tegenstander iets zeer onvriendelijks in het oor menen te moeten fluisteren. Dat kan die scheidsrechter natuurlijk niet helpen, dat is gewoon de **handigheid** van die „heren“, die immers wachten op het moment dat de spelleider niet in de buurt is. Dan durven ze! Je kunt ze dus nooit beschuldigen, want alleen de beledigende partij heeft de onsportiviteit kunnen constateren en dat is niet voldoende. Ik kan dus ook geen namen noemen, want de overtreders zouden glashard ontkennen dat ze ooit iets dergelijks gezegd hadden. Wanneer ik echter zo nu en dan 'ns met spelers ga babbelen, hoor ik heel vervelende dingen, die het me duidelijk maken dat er speciaal op de voetbalvelden rare jongens rondstappen. Een oud verhaal is het volgende. In de eerste tijden werd voetbal voornamelijk gespeeld door (wat ze dan noemden) heren uit de betere stand. Zoon-tjes dus van vaders met geld, studenten vaak. Geleidelijk echter gingen ook de „gewone“ jongens achter de bal aan

rennen en kwamen er clubs op de proppen die niet zo deftig waren als de oude, gevestigde verenigingen. In die dagen is het dan eens gebeurd dat een elftal heren speelde tegen een elftal minder bevoorrechte voetballers. Op een bepaald moment mocht een van de heren, een student, een vrije trap nemen. Omdat een van zijn tegenstanders zich naar zijn zin niet snel genoeg uit de voeten maakte, meende deze meneer toen te moeten zeggen: „Hé, arbeidersjongen, ga 'ns een meter of tien achteruit!“ Deze student wilde dus zijn tegenstander kwetsen en meende dat de centen van zijn pa hem ver vlieven boven... enfin, je snapt het. Van sportiviteit had die dure jongen natuurlijk nog nooit gehoord. „Ik snap heus wel dat een voetballer zich zo nu en dan eens kwaad maakt en dan in zijn woede iets zegt wat hij bij rustig nadenken nooit over zijn lippen zou krijgen. Maar ik heb toch liever te maken met iemand die voor iedereen zichtbaar (ook voor de scheidsrechter) een forse overtreding tegen de spelregels begaat dan met een speler die zijn tegenstanders met gemeene opmerkingen en beledigingen loopt te jennen. En heus, 't komt vaker voor dan je denkt. Maar ik mag aannemen dat voetballende Peppelingen zich aan dergelijke onsportieve praktijken niet schuldig zullen maken.

Er is pas in Duitsland nog iets gebeurd wat ik jullie in dit verhaal nog even moet vertellen. Er werd een wedstrijd gespeeld tussen twee dorpsclubs. Daarin kreeg de grensrechter van de thuisclub het aan de stok met de voorzitter van de bezoekende club. Volgens die grensrechter zou de ander gezegd hebben: „Hou jij je grote waffel, anders sla ik je met je eigen vlag dood.“ De grensrechter voelde zich beledigd en liep naar de rechter. En wat zei de rechter? „Ach, zulke dingen kunnen nu eenmaal gebeuren, vooral in wedstrijden tussen zulke kleine clubjes. Ik zie er geen belediging in en de heren kunnen gaan.“ Beetje vreemd? Ja, dat dacht ik eigenlijk ook, maar misschien had die rechter een drukke dag achter de rug...

Wat anders: in Santos is een Pelemuseum gesticht. Iedereen kent Pele, de beroemdste voetballer van Brazilië en misschien wel van de hele wereld. Pas nog speelde hij met zijn club, die ook Santos heet, tegen een Tsjechisch tourelftal en scoorde vier van de zes doelpunten die zijn ploeg aan de overwinning hielpen. In dat museum vind je shirts, ballen, broekjes, vaantjes, bekens enz. enz., allemaal dingen die Pele gedragen, gebruikt en gekregen heeft. Ook de spullen die Pele gebruikte toen hij, als jonge jongen, als schoenpoetser zijn brood verdiende. Een paar borstels dus, wat lappen, een doosje schoensmeer.

Ja, Pele heeft het letterlijk zeer **vergeschopt**. Hij verdient tegenwoordig ruim f 700.000 per jaar en kan desgewenst om het half uur zijn schoenen laten poetsen zonder dat hij dat in zijn portemonnee merkt...



wie p u z z e l t er mee?

EEN HANDIGE JONGEN HEEFT DE SCHADUWEN VAN DEZE VIER PERSONEN VERWISSELD. WEES JIJ 'NS NOG HANDIGER EN BEZORG ELK Z'N EIGEN SCHADUW TERUG!

1 2 3 4

A B C D

HIER ZIE JE 5 MENSEN GROTE ROOKWOLKEN UITBLAZEN: EEN STERREKUNDIGE, EEN TEKENAAR, EEN SPORTMAN, EEN WISKUNDIGE EN EEN INWONER VAN HAWAII... MAAR WIE IS WIE?

2 1 3 4 5

ALWEER EEN NACHTMERRIE! EEN AFSCHUWELIJK BEEST, DAT UIT GEDEELTEN VAN ACHT DIEREN IS SAMENGESTELD! WELKE DIEREN?

3

A B C D E F G H

WELKE WEG MOET DEZE ROMEINSE SOLDAAT NEMEN OM ZIJN ZWAARD TERUG TE KRIJGEN?

4

2, 3, 1 ZET DEZE DRIE PLAATJES IN DE JUISTE VOLGORDE!

5

2

3

ZORRO



ZO, DE NIEUWE WEG IS KLAAR EN DE BRUG BEGINT AARDIG OP TE SCHIETEN!



WAAROM HEBT U DEZE WEG LATEN AANLEGGEN? HET KOST EEN BOEL GELD EN DE OUDE WEG WAS TOCH NOG GOED GENOEG?

DIT IS 'N KORTE RE EN BETERE VERBINDING MET SACRAMENTO. DE ONDERKONING ZAL HIER ERG VERHEUGD OVER ZIJN



HET KOST NIET VEEL GELD. DE ARBEIDERS ZIJN PEONES, KNECHTEN VAN DE GROTE HEREN. IK HEB HEN GEVORDERD ... IK HOEF ZE DUS GEEN PESO TE BETALEN EN ZAL DAT NIET DOEN OOK!



NTUSSEN... HET IS ONRECHTVAARDIG! VAN 'S OCHTENDS VROEG TOT 'S AVONDS LAAT WERKEN ONZE PEONES AAN DIE WEG EN DE BRUG EN ZE KRUGEN ER GEEN PESO VOOR! WIJ MOETEN ER IETS AAN DOEN!



ZORRO DOET NIETS. ZORRO KAN MISSCHIEN NIETS DOEN. WIJ HEBBEN HEM AL 'NS MOGEN HELPEN, DAT ZULLEN WIJ NU WEER DOEN!



LUKT HET JE NIET VERSTANDIGER HEM DAARVAN EERST IN KENNIS TE STELLEN?

NATUURLIJK IS DAT VERSTANDIGER, JUAN! EN ZOU JIJ ME KUNNEN VERTELLEN HOE EN WAAR IK ZORRO KAN VINDEN?



EH... NEE, DAT IS ZO.

OP DE DAG DAT DE NIEUWE BRUG IN GEBRUIK WORDT GENOMEN, ZULLEN WIJ HEM IN DE LUCHT LATEN SPRINGEN! DAT ZAL DAT VERWAANDE COMMANDANTJE LEREN DAT ER OOK MET ONS NIET TE SPOTTEN VALT!



MORGEN, DAN IS HET ZOVER. DE DONS ZULLEN KOMEN MET HUN DAMES OM DE PLECHTIGHEID BIJ TE WONEN. DE ONDERKONING IS VERHINDERD, MAAR HIJ ZOU EEN GEZANT STUREN. HET GAAT EEN GROOT FEEST WORDEN, SERGEANT!











Toen Alan Shepard na zijn ruimtesprong in zee was gedaald, werd hij door een wentelwiek van de Amerikaanse marine opgevisst. Foto's van deze reddingactie kwamen op de voorpagina's van alle kranten ter wereld. Toch was het redden van mensen altijd al een van de talloze taken geweest die het hefschroefvliegtuig kreeg opgedragen. Een van de taken. Niet voor niets wordt hij genoemd.

HET MANUSJE VAN ALLES IN DE LUCHT:

DE HELIKOPTER!

Boven: Een Bell UH-1B Iroquois. Let eens op het kleine vaste vleugeltje en de twee straalmotoren, waarvan je er een links opzij van de romp ziet. Maximumsnelheid: 384 km per uur; zonder vleugel en extra straalmotoren: 200 km per uur! Onder: De allernieuwste Bell-helikopter: de OH-4A.





Boven: De Westland Gnome Whirlwind, ontwikkeld uit de Sikorsky S-55, die in Engeland in licentie werd gebouwd. Deze tienpersoonshelikopter, die voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden, is uitgerust met een De Havilland Gnome-turbinemotor. Onder: De Franse (Sud-Aviation) Alouette II is ook in Nederland een vertrouwd verschijnsel geworden sinds onze luchtmacht een aantal van deze helikopters in dienst heeft genomen. Rechts: Een prachtige foto van twee Bell UH-1 Iroquois helikopters in actie. Duidelijk zijn de aan beide kanten van de romp flexibel opgehangen mitrailleur te zien. Bij de U.S. Army (de landmacht) voldoet dit toestel zo goed, dat ook de U.S. Air Force (de luchtmacht) en de U.S. Marines (de mariniers) deze helikopter hebben gekocht. De UH-1D, de nieuwste uitvoering van de Iroquois, heeft niet minder dan 21 wereldrecords voor helikopters weten te veroveren, waardoor Amerika nu 35 van de 61 officiële wereldrecords voor helischroefvliegtuigen in zijn bezit heeft!



Rechts: Een Kaman UH-2 Seasprite-helikopter van de Amerikaanse marine tijdens een reddingsactie. Duidelijk is te zien dat het toestel onder de neus een speciaal soort net heeft, waarmee schipbreukelingen letterlijk uit het water geschept kunnen worden. Met dit net kunnen ook bewusteloze mensen uit het water gehaald worden, wat met touwladders en andere hijsinstallaties niet mogelijk was, omdat de schipbreukeling zich dan zelf stevig moet vasthouden. De Seasprite kan tot 320 km ver uit de kust vliegen, daar twaalf mensen uit zee halen en ze terug naar land brengen; ook in bijzonder slecht weer, want het toestel is uitgerust met blindvlieg-instrumenten. Onder in de neus zit een luidspreker, waardoor de vlieger instructies kan geven aan de man die in het water ligt. En als het helemaal nodig is, kan de Seasprite nog op zee landen ook: de romp is waterdicht. Het toestel is een daverend succes geworden, maar het heeft dan ook — voor een reddingshelikopter — geweldige goede eigenschappen! Daarnaast zie je hoe een S-55 van de Deense luchtmacht (kijk naar 'ns hoeveel hij op de Whirlwind linksboven lijkt!) een straaljagervlieger uit een rubberboot aan boord hijst.





Links: De eenpersoonshelikopter Dornier Do 32, klaar voor een proefvlucht. Het toestel kan opgevouwen worden en in een aanhangwagentje worden meegevoerd. Rechts: Vier vliegende werkpaarden, ofwel: de Vertol H-21C Werk Horse in actie. De H-21A was ontworpen als reddingshelikopter voor het poolgebied, de H-21B en H-21C zijn bedoeld voor troepen- en vrachttransport. Dit merkwaardig gevormde werkpaard uit de Vertolfabriek vliegt bij de Amerikaanse luchtmacht en landmacht, bij de Franse en Canadese luchtmacht en de Duitse landmacht. Onder: De „Kran“, een Russische reuzenhelikopter, waarvan de romp net zo groot is als die van een normaal verkeersvliegtuig. Voor het overvliegen van een compleet huis schijnt dit toestel zijn wiel niet om te draaien. Aan de mensjes op de foto kun je zien hoe groot de „Kran“ wel is!



CHLOROPHYL EN



¹ In some cases, a person may not be immediately identified. Nevertheless, a person's name or initials may be written on the bottom of the envelope, and these should be included with the document.





13



Chloro en Minimum zijn Anthraciet weer op het spoor gekomen.



TOEREN OV

Links: Toeren? Nee, een rit over het maanoppervlak met deze, door de Martinfabrieken ontworpen atoombulldozer maak je echt niet voor je plezier

DE NASA, het Amerikaanse Bureau voor Lucht- en Ruimtevaart, heeft kortgeleden aan een speciale commissie van geleerden gevraagd welk project het eerst moet worden aangepakt als het „Apollo-mensen-op-de-maan-project” achter de rug is. Het antwoord was kort, maar krachtig en voor één keer was iedereen het met iedereen eens: „Als we de maan gehad hebben, gaan we naar Mars!”

Zoals je wel weet, zijn er in de afgelopen jaren al verscheidene keren onbemande ruimtevaartuigen gelanceerd. De bedoeling was dat ze in de buurt van Mars zouden komen. Vooral de Russen hebben in dit opzicht geweldig veel werk verzet. In oktober 1960 hebben ze twee automatische Mars-verkeners gelanceerd, in 1962 probeerden ze het nog drie keer en eind november van het vorige jaar stuurden ze hun zware Sonde-2 in de richting van de „Rode planeet”. Maar tot op dit ogenblik heeft nog geen enkel Mars-schot volledig succes opgeleverd. We wachten maar rustig af wat het deze zomer (half juli) wordt, want dan moeten de Amerikaanse Mariner-4 en de Russische Sonde-2 bij Mars in de buurt komen.

En wat gebeurt er nu in afwachting daarvan met onze maan? Wat gaan we doen als onze eerste Apollo-maan-tochten met succes zijn bekroond?

De Amerikaanse ruimtevaartspecialisten zijn echt niet van plan dan op hun lauweren te gaan rusten. Ze zullen grote ruimtelaboratoria maken en die maanden- of jarenlang in een baan om de aarde laten draaien. Daar zullen toekomstige Mars-reizigers zich vertrouwd kunnen maken met een lang verblijf in de ruimte en zullen geleerden mogelijk de gelegenheid krijgen een oplossing te vinden voor allerlei problemen, zoals dat van de langdurige gewichtloosheid. En wat de maan betreft: na 1970 zullen de ruimtevaart-specialisten van de NASA geen genoegen meer nemen met korte bezoeken, nee, dan worden er uitgebreide onderzoekstochten over het maanoppervlak gemaakt.

„HET MAANMOBIEEL”

Op papier zijn de plannen voor deze tochten naar en op de maan al klaar. Twee Amerikaanse bedrijven — Boeing en Bendix — hebben in opdracht van de NASA, elk afzonderlijk, ontwerpen gemaakt voor een zogenaamd MOLAB (Mobiel Laboratorium) waarmee twee astronauten veertien dagen achtereenvolgend over de maan kunnen toeren. Met zo'n MOLAB kunnen de astronauten in twee weken heel wat méér doen dan wanneer ze alleen maar aangewezen waren op hun eigen benen.

Hoe we zo'n MOLAB naar de maan gaan brengen? Met precies hetzelfde type raket dat de NASA gebruikt voor zijn Apollo-pioniers: de 107 meter hoge reuzenraket Saturnus V.

Een gewone Apollo-maanvlucht gaat — heel in het kort even — als volgt in

zijn werk. Op de neus van een Saturnus V worden twee ruimtecabines gelanceerd, een driepersoons-Apollo-moederschip en een tweepersoons-LEM (Lunar Explorer Mobile), een cabine die uiteindelijk op de maan moet landen. Apollo en LEM komen aan elkaar vast in een baan om de maan, twee van de drie ruimtevaarders stappen van de Apollo over in de LEM, deze maakt zich los en landt op de maan. De derde man blijft in de Apollo om de maan draaien. Na enige tijd op de maan te hebben doorgebracht, stappen de twee pioniers weer in de LEM, waarvan het bovenste gedeelte — de eigenlijke cabine — dan weer opstijgt om contact te maken met de Apollo. In die Apollo reizen de astronauten dan weer naar de aarde terug.

De MOLAB van ongeveer drie ton wordt op soortgelijke wijze naar de maan gebracht. De „maan-auto” wordt namelijk opgeborgen in een soort LEM-vrachtcabine, waarvoor de eerste ontwerpen ook al klaar zijn. Het verschil is nu dat deze LEM geen astronauten vervoert, maar een MOLAB. En opdat die MOLAB op de maan mag blijven, heeft deze speciale LEM-vrachtwagen geen startraketen te hebben om te kunnen opstijgen. Wel natuurlijk een raketmotor om de snelheid bij het landen op de maan af te remmen.

MAANHUPPER

Allerlei Amerikaanse fabrieken hebben al ontwerpen gemaakt voor vervoermiddelen die op de maan kunnen worden gebruikt. Heel wat van die „maan-auto's” waren uitgerust met rupsbanden, zoals een tank. De mensen van Boeing hebben voor hun MOLAB-ontwerp echter de voorkeur gegeven aan wielen-zonder-meer, in totaal zes. Elk van die wielen heeft zijn eigen aandrijving. Dat zal wel nodig zijn ook, want het oppervlak van de maan lijkt nogal woest en on-egaal te zijn, zodat er echt weleens een wiel in „de Ruimte” zal komen te hangen. Het toestel moet in staat zijn tegen steile wanden van drie meter hoogte op te kruipen en door metersdiepe kraters te rijden. Eigenlijk is de MOLAB een luchtdichte drukcabine op wielen, waarin de mannen desnoods „in hemdsmouwen” kunnen verblijven. Ze kunnen hun voertuig via een luchtsluis verlaten. Natuurlijk moeten ze hun ruimtepak wel dragen. Je zult je misschien afvragen hoe het zit met de vaste basis die op de maan zal komen. Eerlijk gezegd, de NASA maakt hiermee nog niet zoveel haast. Er zijn weleens opdrachten aan bepaalde bedrijven gegeven voor het ontwerpen van zo'n permanent onderkomen, maar tot contracten is het nog niet gekomen. Wel wordt er nog een draagbare raketinstallatie gemaakt waarmee onderzoekers op de maan zich over grote hindernissen kunnen schieten. Bij de NASA noemen ze zo'n geval een „Lunar Hopper”.

SJOERD VAN DER WERF



ER DE MAAN



Een van de Amerikaanse ontwerpers van een ruimterovering voor het Lunar Rovers Vehicle van NASA. Het heeft grote wielen, maar is kleiner dan de huidige rovers.



De tekening van Tony J. Smith, een van de ontwerpers van de Lunar Rovers Vehicle van NASA. Het heeft grote wielen, maar is kleiner dan de huidige rovers. Het ontwerp is gebaseerd op de Lunar Rovers Vehicle van NASA, die in 1971 werd gebruikt voor de Apollo 16-missie. Het heeft grote wielen, maar is kleiner dan de huidige rovers.

THijs POSTHWA

Mickey en Goofy

MICKEY EN GOOFY BLIJVEN EEN NACHT IN DE KEUKEN VAN HET KASTEEL OM DE VOEDSELDIEFSTALLEN OP TE HELDEREN. ZE BETRAPPEN MENEER MACDONALD, DIE AL SLAAPWANDELEND ZELF BLIKJES STEELT, MAAR **IS** HET WEL MACDONALD?



OP DEZE FOTO'S IS GEEN SPOOR VAN EEN VERBAND TE BEKENNEN!



MISSCHIEN HEEFT HIJ HET DAARNA OMGEDAAN ...

DAT BETWIJFEL IK, DAAR HAD HIJ GEEN TIJD VOOR.



DUS JIJ DENKT DAT DEGENE DIE HET ETEN STEELT, DE SCHULD DAARVAN OP HET SPOOK WIL SCHUIVEN.

NEE... DEZE KEREL OF KERELS NIET.



IK HOOP DAT JE JE VERGIJST, MICKEY, DAT ZOU DE ZAAK VEEL EENVOUDIGER MAKEN.

DAT IS ZO. IK LAAT DEZE FOTO'S IN IEDER GEVAL AAN MENEER MACDONALD ZIEN!



IK HEB LIEVER NIET DAT GOOFY DAAR ALLEEN IS; JE WEEFT NOOIT IN WAT VOOR EEN WESPENNEST HIJ ZICH ZAL STEKEN!



INTUSSEN...



SLAAPWANDELT U WEL EENS?

WAT?! IK HEB MIJN HELE LEVEN NOG NIET GESLAAP - WANDELD!



LUISTER EENS, IK BETAAL JOU OM ER ACHTER TE KOMEN WIE DAT ETEN STEELT EN NIET OM STOMME VRAAGEN TE STELLEN!



U HEBT HET VANNACHT UIT HET KEUKENRAAM NAAR BUITEN GEGOOD!



OH GRUTJES, DAT HAD IK NIET MOGEN ZEGGEN VOOR MICKEY WEER TERUG WAS!

LUISTER! ALS IK GRAPJES HAD WILLEN HOËN, ZOU IK 'N CLOWN IN DIENST GENOMEN HEBBEN!



DOE DE DEUR OPEN!







第18回オリンピック
競技大会記念



Tokio 1964, meer hoeft je niet te zeggen om bij iedereen in flitsen en flarden de Olympische Spelen te laten herleven. Dan denk je weer terug aan die avonden voor het televisietoestel, toen iedereen in spanning zat te kijken naar de verrichtingen van onze sportmensen. Een paar dagen lang verkeerde heel Nederland in een soort koorstoestand, die zijn hoogtepunt bereikte op de dag dat Anton Geesink in de finale om de Olympische titel uitkwam tegen de Japanner Kaminaga. Wij allemaal hoopten dat onze judo-reus de gouden medaille zou weten te veroveren, maar de kans daarop leek zo klein. Waren de Japanners niet vast van plan de smaad van de wereldkampioenschappen uit te wissen? Hadden hun beste judoka's zich niet zorgvuldiger voorbereid dan ooit? Wij weten hoe het afgelopen is. Anton Geesink kwam thuis met een gouden medaille en heel Utrecht heeft op zijn kop gestaan. Geesink had de Japanse alleenheerschappij doorbroken. In 1964 kwamen voor 't eerst postzegels uit waarop judoka's zijn afgebeeld. De Olympische Spelen van 1964 zijn een dankbaar onderwerp voor postzegels geweest. Er waren al veel „voor-uitgiften“, in Japan in 1961 en in 1962 drie toeslagzegels, waarop judo, zwemmen en turnen waren afgebeeld. In 1963 kwam een toeslagserie met volleybal-, boks- en zellaafbeeldingen. Datzelfde jaar verscheen San Marino met een serie van tien zegels, waarop o.a. de hordenloop, polsstokhoogspringen, voetballen, discus- en speerwerpen. Zowel in 1963 als in 1964 volgde nog een Japanse serie, waarna Japan de uitgiften besloot met een zegel waarop de Olympische toorts en enkele atleten waren afgebeeld, en — op de openingsdag van de Spelen — een serie van vier zegels, en tenslotte een blok waarin deze vier plus één waren samengebracht. De afbeeldingen op de vier zegels: het nationale stadion, de Nippon Budokan-hal, de nationale gymnastiekhal en de Komazawa gymnastiekhal. Veel landen hebben zegels uitgegeven met als onderwerp: de Olympische Spelen van 1964; zoals Ghana, Maldive Islands, Formosa, Liberia, IJsland (een prachtige zegel van 10 Kr.), Nigeria, Tsaad, Dahomey, Kameeroen, Burundi, Bhoeten, Bahamas, Bermuda en nog veel meer.

DE OPLOSSINGEN VAN ONZE PUZZELS OP PAGINA 9:

- I. 1 hoort bij C; 2 hoort bij D; 3 hoort bij A; 4 hoort bij B.
- II. 1 sterrenkundige; 2 Hawaïaan; 3 tekenaar; 4 sportman; 5 wiskundige.
- III. A olifant; B zebra; C krokodil; D vleermuis; E giraf; F aap; G hert; H leeuw.



De jazz-zangeres Ella Fitzgerald heeft speciaal voor Beatle Ringo Star een lied geschreven. Dit als dank voor Ringo's nummer „Can't buy me love”, dat zij van hem op de plaat mocht opnemen.

*

Elvis Presley is de best betaalde acteur geworden van Hollywood. Voor zijn rollen in de films „Roustabout”, „Tickle Me” en „Girl Happy” ontving hij niet minder dan 1.750.000 dollar, wat gelijk staat aan ruim 6 miljoen gulden.

OPPEPPTJES

In Canada, even buiten de stad Toronto, heeft men 'n berg herdoopt in Beatle Mountain (Beatle-berg). In alle boeken over aardrijkskunde en in alle atlanten zal men binnenkort die naam kunnen vinden.

In België doet het bericht de ronde dat de bekende wielrenner Rik van Looy een plaat gaat maken. De muziek is al geschreven, maar over de tekst is men het nog niet eens. Dus nog even geduld...!

*

*

*



ZOON VAN EEN BOKSER

Ongetwijfeld komen de gezichten die hieronder op de foto te zien zijn, jullie bekend voor. Het zijn Donna Douglas en Max Baer, die als Elly May en Jethro in de tv-serie „The Beverly Hillbillies” regelmatig op ons scherm verschijnen. Het bijzondere van de gespierde Max Baer is, dat hij de zoon is van een ex-wereldkampioen boksen. Zijn vader was vroeger een wereldberoemd bokser, die in juni 1935 de eveneens zeer bekende Primo Carnera versloeg en zo de wereldtitel veroverde. Max Baer senior (hiernaast op de foto) stond bekend om de vele grappen die hij in de ring uithaalde. Hetgeen bewijst dat Max junior het talent niet van een vreemde heeft.



THE TORERO'S

In Hilversum zijn The Torero's op tienerfeesten en dansavonden een bekende verschijning. De band bestaat uit: Hans Hollestelle, 19 jaar (solo-gitaar), Jan Hollestelle, 17 jaar (bas-gitaar), Martin Bijlard, 20 jaar (slag-gitaar), Rudy Kleyn, 19 jaar (drums) en Martin Stevens, 19 jaar (zanger). Van dit vijftal hebben Hans en Jan Hollestelle een klassieke opleiding genoten en zij stellen dan ook het te spelen programma samen. Ook de tieners buiten het Gooi zullen de naam „The Torero's” waarschijnlijk wel kennen. De band trad reeds enige malen voor de radio op en was ook te zien in het tv-programma „Combo”. Hun adres? Simon Stevinweg 31, Hilversum.



R VAN HORUS

En juist die kamer is van Moessa, de handlanger van de Bezendjas. Moessa denkt dat de agenten voor hem komen en jammert...

De politie! Ik ben er bij... maar ik heb 't niet gedaan de Bezendjas!

Wat vertel je me daar?

Ik spreek de waarheid, heer, de Bezendjas heeft het plan verzonnen! Hij heeft de slang in de kamer van professor Mortimer gelegd... en toen Nasir opgepakt werd, toen was hij... ik... ik ben onschuldig, bij Allah!

Dit is een interessante klant! Kom maar eens mee!

Kom mee, naar de commissaris! En vlug!

Jawel, effendi, zeker... zeker!

En enkele ogenblikken daarna

Niets gevonden, sergeant! Ik heb alle kamers doorzocht, maar geen spoor van hem!

Jammer, hij zal wel over het dak ontsnapt zijn, door dat valluik! Kom maar.

In ieder geval hebben we hem!

Dat is maar goed ook, want anders...

Terwijl de agenten met hun arrestant verdwijnen, komt er een hoofd van onder het bed tevoorschijn.

Oef! Dat is boffen!

Terwijl Nasir met veel moeite ontsnapt is aan de politieagenten, zijn Blake en Mortimer vlak bij de piramide aan gekomen. In zijn oude schuilplaats kleedt Blake zich om Mortimer die buiten wacht, wordt ongeduldig...

Schiet op! Hij kan zo komen en dan moeten we klaar zijn!

Ik ben klaar! Als het straks slecht met ons afloopt, herkennen ze mij tenminste!

Goed! Maar verte! nu eindelijk wat je van plan bent!

We verbergen ons hier en wachten op Olrik. Zonder dat hij het weet, zal hij ons zijn geheim verraden!

Voorzichtig sluipen ze naar de ingang van de piramide...

En gaan het smalle trapje af. Mortimer loopt voorop

Voorzichtig!

In een donkere hoek, van waaruit ze een oogje op de ingang kunnen houden, staan Blake en Mortimer te wachten op Olrik...

Zou hij wel komen?

Sss!

In doodse stilte wachten ze af... daar klinkt plotseling een zacht gekraak... een lichtflits verschijnt...

R VAN HORUS

En juist die kamer is van Moessa, de handlager van de Bezendjas. Moessa denkt dat de agenten voor hem komen en jammert...

De politie! Ik ben er bij... maar ik heb 't niet gedaan: de Bezendjas!

Wat vertel je me daar?

Ik spreek de waarheid, heer, de Bezendjas heeft het plan verzonden! Hij heeft de slang in de kamer van professor Mortimer gelegd... en toen Nasir opgepakt werd, toen was hij... ik... ik ben onschuldig, bij Allah!

Dit is een interessante klant! Kom maar eens mee!

Kom mee, naar de commissaris! En vlug!

Jawel, effendi, zeker... zeker!

En enkele ogenblikken daarna...

Niets gevonden, sergeant! Ik heb alle kamers doorzocht, maar geen spoor van hem!

Jammer, hij zal wel over het dak ontsnapt zijn, door dat valluik! Kom maar.

In ieder geval hebben we hem!

Dat is maar goed ook, want anders...

Terwijl de agenten met hun arrestant verdwijnen, komt er een hoofd van onder het bed tevoorschijn.

Oef! Dat is boffen!

Terwijl Nasir met veel moeite ontsnapt is aan de politieagenten, zijn Blake en Mortimer vlak bij de piramide aangekomen. In zijn oude schuilplaats kleedt Blake zich om. Mortimer die buiten wacht, wordt ongeduldig...

Schiet op! Hij kan zo komen en dan moeten we klaar zijn!

Ik ben klaar! Als het straks slecht met ons afloopt, herkennen ze mij tenminste!

Goed! Maar vertel nu eindelijk wat je van plan bent!

We verbergen ons hier en wachten op Olrik. Zonder dat hij het weet, zal hij ons zijn geheim verraden!

Voorzichtig sluipen ze naar de ingang van de piramide...

En gaan het smalle trapje af. Mortimer loopt voorop...

Voorzichtig!

In een donkere hoek, van waaruit ze een oogje op de ingang kunnen houden, staan Blake en Mortimer te wachten op Olrik...

Zou hij wel komen?

Ssst!

In doodse stilte wachten ze af... daar klinkt plotseling een zacht gekraak... een lichtflits verschijnt...

En daar stap Olrik binnen, met een mitrailleur en een lamp.

Niet wetend dat zijn vijanden nog geen twee passen van hem vandaan zitten ...

... stapte hij naar de ingang van de tunnel en kijkt weer rond.

Hij wringt zich naar binnen.

Na even gewacht te hebben, komen Blake en Mortimer te voorschijn en gaan voorzichtig de schurk achterna, de nauwe tunnel in op weg naar de kamer van Horus ...

Hier moet de geheime tunnel zijn!

Ja, daar!

Ik ga eerst. Kalm aan, hè?

Ja, ja!

Na een kruiptocht door de tunnel staan ze in een open ruimte.

En nu?

Er moet hier een ingang zijn, het moet!

Maar zelfs na lang zoeken vinden ze niets ...

Het klinkt niet hol!

Waar zit Olrik?

We moeten proberen deze tekening te ontcijferen! Eens kijken ... dit is de kleine galerij. Dan komt de kamer van Horus ... maar wat is dit?

De ingang, natuurlijk!

Blake en Mortimer besluiten terug te gaan en de wanden van de tunnel af te zoeken, maar in de tunnel valt nergens ook maar iets van een geheime gang te bespeuren ...

Verdraaid! Maar toch ...

Er zit niets anders op. Wij zullen hier op die kerel blijven wachten en hem dan pakken!

Maar hoe kan dat nou?

Net wanneer ook Mortimer weer terug wil gaan, valt er opeens een steen op zijn hoofd ...

AUW!

Meteen houdt hij zijn lamp omhoog, om te zien waar de steen vandaan kwam.

KIJK EENS!

Nasir wordt opgehouden en kan zich niet aan de afspraak houden...

Blake draait zich om ...

Wat ... wat is er?

Kom eens!

Blake loopt naar Mortimer toe en kijkt op de aangewezen plaats: een gang naar boven toe!

Geen wonder dat we die gang niet gezien hebben! Gelukkig dat die steen op je hoofd viel.

Hij had gerust op het jouwe mogen vallen!

Er zijn treden uitgehouwen, dat is wel zo gemakkelijk!

Dan gaan we maar ...

Ze klimmen omhoog ...

Wat een oude „schoorsteen“!

Na een klimpartij van enkele meters komen ze in een kamer, in de rotsen uitgehouwen ...

We zijn er!

Wat nu weer?

Gelukkig, dáár, in de hoek!

Ah, de gang naar de galerij!

Vooruit, opschieten!

Wacht even, Nasir komt nog.

© 1965 Editions Lombard

‘Oh ja! Maar hoe weet hij waar wij zijn? We zouden terug moeten gaan, maar dan verliezen we tijd!

Weet je wat? Ik laat mijn jasje door deze gang naar beneden vallen. Als Nasir het vindt, kijkt hij wel omhoog ...

Mortimer laat inderdaad zijn jasje vallen, maar ...

... het blijft haken aan een uitstekende rotspunt!

Terwijl Blake en Mortimer door de net ontdekte tunnel kruipen, haast de trouwe Nasir zich naar de piramide, waar hij even later buiten adem aankomt ...

Ik hoop dat alles goed is afgelopen ...

En terwijl hij zich door de ingang laat glijden, luistert hij aandachtig ... het is doodstil ... Beneden steekt hij voorzichtig een lucifer aan en kijkt rond ...

Niets! Nou, laat ik maar proberen de gang te vinden waarover de professor 't had!

Voorzichtig, af en toe een lucifer aanstrijkend, komt Nasir ten slotte in de laatste kamer.

Zo ... nu even kijken ...

Nasir knielt neer voor de opening en begint zorgvuldig de wanden af te zoeken en bijna onmiddellijk ...

Blake en Mortimer gaan vast vooruit, maar laten een teken achter!

WALT DISNEY'S
**wonderlijke
dierenwereld**



EEN JONGE **OCTOPUS** HEEFT HONGER EN VALT EEN KONINGINNE-CONCHA AAN. HET 30 CENTIMETER LANGE EN 5 POND ZWARE WEEKDIER VERZET ZICH TEVERGEEFS EN DE OCTOPUS KRIJGT ZO NIET ALLEEN EEN GRATIS MAALTIJD, MAAR...



...OOK EEN PRACHTIGE SCHELPPWONING!

JONGE **BEERTJES** ZIJN NET ACROBATEN EN DOEN NIETS LIEVER DAN KLIMMEN....

© 1963 Walt Disney Productions



MAAR EEN MOEDERBEER SCHIJNT STRENGER TE ZIJN DAN EEN MENSENMOEDER, WANT ALS DE KLEINE BEERTJES TOT DE ORDE GEROEPEN WORDEN....

...KOMEN ZE METEEN, ZONDER EERST NOG EEN LIEDJE VAN VERLANGEN TE ZINGEN, HOE VERLEIDELIJK ZE DE BOOM OOK VINDEN....

PINGUINS STELLEN ELKAARS GEZELSCHAP BIJZONDER OP PRIJS EN LEVEN ALTIJD IN GROEPSVERBAND.



MAAR ALS EEN PINGUIN IN NOOD VERKEERT, KOMEN ZIJN SOORTGENOTEN NIET TE HULP.

